

Pastor Huub Flohr, teamleider, taakveld Dienen



“Geboren op 15 maart 1954 in de stad Groningen als vierde van dertien kinderen van Indische ouders ben ik op mijn tiende naar Utrecht verhuisd. Ik ging naar het kleinseminarie van de missionarissen van Mariannahill in Venray en volgde het gymnasium bij de Franciscanen. Later verhuisde ik naar het kleinseminarie van de Montfortanen in Voorschoten en vervolgde het gymnasium aan het St. Adelbertcollege in Wassenaar. Ik deed uiteindelijk eindexamen op het St. Franciscuscollege in Rotterdam; inmiddels woonde ik op een flatje aan de Aernt Bruunstraat in de Alexanderpolder. In 1972 vertrok ik naar Rome voor mijn

priesteropleiding aan de Jezuïetenuniversiteit. In 1979 werd ik priester gewijd; in 1988 promoveerde ik in de moraaltheologie.

Teruggekeerd naar Nederland werkte ik als pastor in Den Haag Vrederust, Rotterdam-IJsselmonde, Vronesteyn en Zoetermeer. Ook was ik verbonden aan de kerkelijke rechtbank en aan het Sint Franciscusgasthuis; sinds kort ben ik bisschoppelijk vicaris voor de Sociale Leer van de Kerk.” “Ruim 13 jaar was ik verbonden aan de priesteropleiding Vronesteyn, ruim 13 jaar zat ik in de Raad van Toezicht Sint Franciscusgasthuis Rotterdam. In Zoetermeer was ik ruim 13 jaar werkzaam en als ik goed reken heb ik vanaf januari 2016 nog ruim 13 jaar tot mijn emeritaat. Alle goede dingen gaan kennelijk in 13. Ik mag dus van geluk spreken dat ik mijn laatste werkzame periode aan de Sint Christoffelparochie mag wijden. Ik zie met verlangen en vertrouwen uit naar wat er samen met u allemaal tot stand zal worden gebracht! “

Pastor Wilbert Bekedam, taakveld Vieren



“Bijna 60 jaar geleden, op 1 juli 1956, werd ik in Rhoon geboren in een goed katholiek gezin. Mijn lagere school heb ik deels op de dorpschool gevolgd, deels bij de broeders van St. Louis in Rotterdam. Vervolgens bezocht ik het Franciscuscollege in Rotterdam. Na het eindexamen studeerde ik even aan de TU Delft en ging vervolgens theologie studeren in Nijmegen. Mijn specialisatie was exegese in het Oude Testament. Inmiddels was ik bij de Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ) ingetreden. Ik was een tijd lang werkzaam in de dak- en thuislozenopvang, in het Kasteel in Nijmegen. In 1996

werd ik diaken en vervolgens priester gewijd, daarna ben ik aan de slag gegaan in parochie De Goede Herder te Nijmegen. In 2009 ben ik verhuisd naar het Rotterdamse, waar ik mijn werkzaamheden als priester mocht voortzetten in IPV-verband. En nog steeds met veel genoegen.

Inmiddels ben ik ook toegetreden tot het bestuur van de Congregatie; dat betekent dat ik wel eens een dagje afwezig ben voor vergaderingen of andere verplichtingen. Gelukkig is het allemaal goed te combineren met mijn werkzaamheden als basispastor.” “Laten we elkaar meer verhalen vertellen, verhalen met een blijde boodschap. Zo deed Jezus immers in zijn parabellen. Ook het Oude Testament staat vol met verhalen; want een goed verhaal draagt meer boodschap in zich dan een lange preek.”

Pastor Rita Schoolenberg, taakveld Leren.



“Mijn geboortedatum is 11 juli 1955. Toen ik één jaar was verhuisden we naar Groot-Schermer, bij Alkmaar, waar mijn vader een veeteeltbedrijf begon. Op mijn 17e ben ik naar Alkmaar verhuisd voor de opleiding tot verpleegkundige A, later deed ik in Amsterdam de opleiding voor verpleegkundige hartbewaking en de kaderopleiding. Bij de Mariastichting in Haarlem werd ik hoofdverpleegkundige op de afdeling oncologie. Daar ontstond ook mijn verlangen om meer met mijn katholieke geloof te doen.

Naast mijn werk ging ik theologie studeren in Amsterdam. In deze periode leerde ik Kees kennen, in 1992 zijn we getrouwd. Ik werd verpleegkundige bij het Leger des Heils in Rotterdam - in deeltijd, zodat ik mijn studie kon voltooien. Tussendoor werd Martijn geboren. In 1997 ging ik aan de slag als pastoraal werkster in Gouda, in 2000 maakte ik de overstap naar de parochie in Rotterdam-Oost, waar ik ook al woonde. Met plezier heb ik in 2005 de Luce-postacademische opleiding Catechese gevolgd, waardoor het taakveld Leren nog meer passend is geworden“. “Catechese is het leren verwoorden van datgene wat je het diepste raakt, wat je verbond met God aangeeft. En volgens mij zijn we allen geroepen om meer en meer te groeien in geloof, waardoor we meer en meer zelf die woorden moeten kunnen aanwenden.”

Pastor Jacqueline van der Lee, aandachtsveld gezin en jongeren



‘Ietsje later dan mijn collega’s ben ik geboren: 24 juni 1991. Samen met mijn broertje groeide ik op in Houten; van familie en vrienden, maar voornamelijk in de parochie leerde ik als kind bidden, vieren, samenzijn: al het goede van de katholieke traditie kreeg ik mee. Tijdens de middelbare schooltijd in Culemborg werd ik steeds meer geïnteresseerd in wat mensen inspireert en beweegt. Na mijn eindexamen VWO ging ik dan ook theologie studeren aan de Universiteit van Tilburg, en verhuisde ik naar Utrecht. Daar woonde ik in de studentengemeenschap van de broeders van St. Jan, en vervolgens in een oecumenisch studentengemeenschap (geïnspireerd door de spiritualiteit van Taizé) van de fraters van Tilburg. In het begin van de studie ging ik mij verdiepen in de pedagogie, waarbij ik mijn 2^e graads lesbevoegdheid haalde. Later leerde ik tijdens deze zeven studiejaar Martijn kennen, met wie ik net (zomer 2017) ben getrouwd. Maar die studiejaar waren ook goed

voor allerlei leerzame bijbaantjes; bijvoorbeeld lesgeven als docent filosofie en Hebreeuws op de middelbare school; als studentlid in het faculteitsbestuur en als avondportier op de onderwijslocaties. Na de praktische stagejaar in de parochie en de psychogeriatric schreef ik mijn masterthesis onderzoek in de praktische theologie, namelijk over geestelijke verzorging en longkankerpatiënten. Nu ik ben afgestudeerd, mag ik eindelijk aan het werk; deze parochie is mijn eerste werkplek als pastoraal werker, waarbij mijn aandachtsveld ligt bij gezin en jongeren’.