



VERNIEUWEN

Zoeken naar de machtigste
koning, keizer, duivel,
niet kunnen vinden.

Overzetten, overdragen,
in de woeste natuur,
het woeste water is geen probleem
totdat...

het kleine kind op de schouders,
zo zwaar,
zo onmetelijk zwaar,
bijna verdrinken.
Gered worden door het Kind.

Het Christuskind doopt de drager,
is zijn Verlosser.
Zijn staf loopt uit,
nieuw groen,
hoop en vernieuwing.....

De Christusdrager heeft zijn
Allerhoogte gevonden.

Rueng

Christoffel de Christusdrager

Een legende verhaalt van ene Reprobus die zo arrogant was dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag. Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang bleek te zijn voor de keizer. Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan aan de duivel. De duivel was echter bang voor Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen.

Dat deed hij, op advies van een kluzenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen.

Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder alsof hij de hele wereld op zijn schouders droeg, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn schouders in het water stond.

Toen openbaarde het kind zich als Christus, schepper van de wereld en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel, Christusdrager. Jezus liet Christoffels staf groen uitlopen en zond hem weg om het evangelie te prediken.

Christoffel had zijn Meester gevonden waarnaar hij zo lang op zoek was.

Bron: www.wikipedia.org en www.kathedraalrotterdam.nl

Liturgische bloemschikking

Boeket:	Reprobus (Cristoffel)
Donkerrode bloem:	Christuskind op de brede schouders van Christoffel
Stok:	Staf van Christoffel, nieuw groen
Doopschelp:	Christoffel wordt gedoopt
Blauwe doek en cellofaan	De rivier
Groen kleed:	Liturgische kleur van hoop
Brandende kaars:	Licht en liefde van Christus

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)