



Venster van de ziel

Ik wens je ogen toe
die de kleine dingen
van de gewone dag zien
en in het licht zetten;

ik wens je oren toe
die de nuances en de ondertonen
in het gesprek met anderen opnemen;

ik wens je handen toe
die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.

Licht dringt door het venster van de
ziel in ons binnenste
en straalt terug in onze omgeving
onderweg met medemensen.

Je moet als een venster zijn,
waardoor Gods liefde in de wereld
schijnt.

*Loes Marijnissen
Vanuit het binnenste van de ziel, 2010.*

Ik heb je lief als mijn vriend

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15, 9-17

... maar u heb ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord."

Liturgische bloemschikking

Rode gerbera's:

11 rozen:

Wit kleed:

Brandende kaars:

Jezus te midden van de leerlingen, Zijn vrienden

de vrienden op gelijke hoogte als Jezus

liturgische kleur

Licht en Liefde van Christus

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)