



### Thomas

Kijken en niet zien,  
versluiert door onwil,  
niet willen geloven,  
tastend herkennen:  
leven  
in lijden en dood.

*Uit: Bloemen geven zin, Tini Brugge*



### Ik geloof! En jij?

#### Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31

... Vervolgens zei Hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." ....

#### Liturgische bloemschikking

Hart van wilgenstam:

Grijze plaat:

2 bladeren vingerplant:

5 rode bloemen:

Wit kleed:

Brandende kaars:

het liefdevolle hart van Jezus

de weggerolde grafsteen

handen van Jezus.

de 5 wonden van Jezus

liturgische kleur

Licht en Liefde van Christus

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)