



Met Pasen

Met Pasen versloeg Zijn geest
het duister van onze geest
met Pasen vieren wij feest
omdat men geen dood meer vreest.

Met Pasen heeft Hij verricht
het grootste wonder van licht
toen werd de mensheid verlicht
aan wie Hij gaf nieuw uitzicht.

Door: PriscillaLaneuze

Weer in balans gebracht

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,1-9

...en zei tot hen: "Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd."...
... want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan....

Liturgische bloemschikking

Plank op rol:	de herstelde balans in ons leven
Grijze plaat:	De weggerolde grafsteen
3 orchideeën:	links en rechts is weer in balans.
Wit kleed langs grafsteen:	de afgelegde lijkwade
Gouden kleed:	Liturgische kleur, Hoogfeest
Witte kiezel:	Joods gebruik bij bezoek aan graf om een steen neer te leggen
Brandende kaars:	Licht en Liefde van Christus

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)