



Aangelicht door eeuwigheid

Waar wij in kleur
het leven in balans houden
ontstijgen gouden momenten
onverwacht het bestaan

als zwart en wit
bij gelegenheden samengaan
straalt soms de gloed
van een stukje hemel ons tegemoet

tussen diepe stilte
en overdonderend applaus
bloeit de saamhorigheid
in wederzijds respect en trouw

zij zijn niet weg
maar aangelicht door eeuwigheid
in verbonden zijn op hoger plan
ons leven kleurt door deze band

gedicht door: Wil Melker

Weer in balans brengen

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1, 12-15

... "Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden Hem ten dienste."....

Liturgische bloemschikking

Plank op rol:	de onbalans in ons leven
zand en cactus (hoog):	woestijn en de beproeving door satan
witte bloemen (laag):	de engelen, het goede slaat door
Paars kleed:	Liturgische kleur van bezinning, veertigdagentijd
Brandende kaars:	Licht en Liefde van Christus

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)