



Geef ons Licht

Geef ons licht.
Helder licht,
geef ons zicht op ons bestaan
en verlicht ons verdergaan!

**Wanneer Hij komt, wees gereed.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,33-37.**

... 'weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.'

Liturgische bloemschikking

Deur: deur die open kan, open gaat en straks open staat
Lantaarn en lampionnetjes: wakker blijven, waakzaam, zorg dat de lamp blijft branden
Bloemen: de waakzame deurwachter
Paars kleed: liturgische kleur, inkeer en bezinning

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)