



Brug naar bevrijding

Jezus overbrugt de kloof
Hij is de Brug voor alle mensen
die weer naar God de Vader leidt
en hen een blijde toekomst wensen.

God stuurde Jezus naar ons toe
met taak om allen te bevrijden
maar daarvoor moest Hij wel aan 't
kruis
de weg gaan van het smartelijk lijden.

Tegen de stroom in

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 16,21-27.

..... dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen....

Liturgische bloemschikking

kruis met bloemen:	verkondiging van toekomstig lijden en opstanding
witte en rode bloemen:	onschuld en lijden
groen kleed:	liturgische kleur, kleur van hoop
brandende kaars:	Liefde en licht van Christus

Terug naar [LIJST](#)

Terug naar [bloemschikkingen](#)