



Verschijsing

't Evangelie zal zich statig voordoen
bij hen die het Woord aandachtig lezen,
kan in dagelijks leven grillig wezen,
het gewaad van een verrassing omdoen.

Die hemelgeest mag mensen gadeslaan,
misschien voortdurend zwijgend en verborgen...
Plotseling komt een vermanend gestalte aan!

De schrikwekkende gedaante scheidt zorgen.
Maar men krijgt blijde tijding te verstaan:
"Genade blijft eeuwig in mij geborgen."

Naar een gedicht van Han Messie

Laat je aanraken door Hem

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 17, 1-9.

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden...

...Jezus gelastte hun: 'Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.'

Liturgische bloemschikking

- Vaas met keitjes, schors:** de hoge berg (Tabor)
3 witte rozen: Jezus, Elia en Mozes
3 rode rozen: Petrus, Johannes en Jakobus
2 kruisjes van doortakken: de aangekondigde lijdensvoorspellingen
1e: Mattheüs 17,12 : *Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is. Maar ze hebben hem niet herkend. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Op dezelfde manier zal ook de Mensenzoon door hen moeten lijden.*
2e: Mattheüs 17,22-23: *Toen ze samen in Galilea waren, zei Jezus tegen hen: "De Mensenzoon zal verraden worden en gevangen genomen worden. De mensen zullen Hem doden. Maar op de derde dag zal God Hem weer levend maken." De leerlingen werden erg bedroefd. En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.*
- Groen kleed:** liturgische kleur, kleur van hoop
Brandende kaars: Liefde en licht van Christus

Terug naar [LIJST](#)

Terug naar [bloemschikkingen](#)