



Verborgen schat

Er is een zegen van de Heer verborgen,
in elke schuilhoek van het groot heelal.
En God verheugt zich bij het opstaan elke morgen,
over een ieder, die de zegen vinden zal !

God heeft zijn schatten niet diep ingegraven,
ze zijn aanwijsbaar, spreken voor zichzelf.
Hij heeft ze hand- en voeten meegegeven,
toen Jezus kwam, en Hij riep weer de elf.

Elf mannen, die zijn uitgezonden,
naar heel de wereld, sprekend over God,
die als een Vader zorgt voor alle mensen.
Ja, in Zijn hand ligt heel ons levenslot.

Niemand hoeft voortaan meer bang te wezen.
Wie Hem aanvaardt, ontdekt een wondere kracht,
die in het leven tot een helder Licht zal worden.
Waar liefde komt...verdwijnt de zwartste nacht

Door: Frits van der Made

Vraag naar Gods Wijsheid

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 13, 44-52.

Het Rijk der hemelen gelijkt op:

... een schat, verborgen in een akker...

... een koopman, op zoek naar mooie parels...

... een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht...

Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken.

Liturgische bloemschikking

Bloemen, fruit en rijp graan: de schat, parels, goede vissen, de rechtvaardigen

onkruid op schors: de slechten

Groen kleed: liturgische kleur, kleur van hoop

Brandende kaars: Liefde en licht van Christus

Terug naar [LIJST](#)

Terug naar [bloemschikkingen](#)