

**Parochiekern H. Maria Koningin,
Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus,**



Liefde voor mijn Koning

al ben ik soms de weg kwijt
toch kom ik altijd weer terecht
volledig van angst en falen bevrijd,
schrijf ik dit gebed oprecht.

alle mensen mogen het weten
want mijn gevoelens voor God zijn echt
reeds lang, door het geloof gebeten
voel ik me heus en oprecht.

met Gods wind onder mijn vleugels
moet ik enorm ver geraken
God houdt me strak in Zijn teugels
want ik wil zeker niet afhaken.

wat kan het mij nu schelen
hoe anderen er over denken
niemand kan mij ooit bevelen
hoe ik God mijn liefde wil schenken.



Uit het H. Evangelie volgens Johannes 16,51-58.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en
Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Liturgische bloemschikking

Bloemen wit en geel: ter ere van het H. Sacrament

Rode bloem: Vuur van de H. Geest over de vormeling

Brood en karaf wijn: Lichaam en bloed van Christus

liturgische kleur: wit

Brandende kaars: Licht van Christus

Terug naar [LIJST](#)

Terug naar [bloemschikkingen](#)