

Parochiekern H. Maria Koningin, Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Afsluiting van het Paasoctaaf. Dominica in Albis



**Liturgische bloemschikking,
Sursum Corda, Habemus ad Dominum,
(Omhoog de harten, Ja, wij heffen ze tot de Heer.)**

Evangelie Johannes 20, 19-31.

*Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.
Toen riep Tomas uit: 'Mijn Heer en mijn God!'
Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.'*

**Hart, gevormd door delen van een wilgenstam, verwijzend naar de Goddelijke Barmhartigheid.
"Vrede zij met U" Johannes 20, 19-20)**

Een dubbel lint van rode bladeren: de open wond in Jezus' zijde.

Het groene blad van de vingerplant: de hand van Thomas.

De brandende kaars: het Licht van Christus.

De bloemen: het nieuwe leven.

Witte stenen: tekens van grafbezoek.

Wit: Liturgische kleur van de Paastijd, verwijzend naar de witte doopkieren van de dopelingen.

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)

Gevoel

*Waarom wordt mij niet alles verteld,
Geheimen, leugens, keer op keer gekweld.
Keer op keer stel ik mezelf de vragen in mijn
hoofd,
Er wordt me zoveel gezegd en zoveel beloofd.
Hoe moet ik geloven wat er wordt gezegd?
Ik word onzeker, hoe hard ik er ook tegen
vecht.
Mooie woorden, ik voel de leugens
aanwezigheid,
Mijn gevoel, mijn gedachten, rond dwalend in
eenzaamheid.*

Gedicht van Elsa

