

Parochiekern H. Maria Koningin, Goede Vrijdag 2017



Goede Vrijdag

*Zoveel uren van verschrikking
en van grenzeloze pijn,
zoveel onverdiende slagen,
als er nergens redders zijn,
zoveel zwaar te dragen lasten
bij een onvoorstelbaar leed,
zoveel kwelling, hoon, verneed'ring,
dát nu "Goede Vrijdag" heet!*

*'t Is het wonder van het paasfeest
dat ons veel te zeggen heeft:
Na drie dagen vol verschrikking
klinkt de roepstem: "Jezus leeft!"
Laat dit woord een rijke troost zijn,
als je wankelt van verdriet.
Na een nacht van bitter lijden
weer de morgen uitkomst biedt!*

Johannes 18, Het is volbracht.

Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: 'Het is volbracht.' Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Vijf rode rozen symboliseren de vijf wonden, gestoken in een doornenkroon.

In die tuin was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)