

Parochiekern H. Maria Koningin, Witte Donderdag 2017



*Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste
dagen,
alle geboden worden thans
voldragen,
alle beproeving van de wildernis.*

*Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze
ogen,
vrede aan allen die uw naam
verhogen:
heden Hosanna, morgen: kruisigt
Hem!*

Uit het lied:

"Alles wat over ons geschreven is"
(Chrisma mis 12 april 2017 in de HH.
Laurentius en Elisabeth Kathedraal,
Rotterdam.



Liturgische bloemschikking

*Evangelie Johannes 13, **diensbaarheid** en Mattheus 26) **erbarmen***

Hij stond van tafel op, legde zijn bovenkleden af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.

Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. (karaf water, kom en doek)

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 'Neemt en eet; dit is mijn Lichaam.' (brood)

Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen hieruit. (karaf wijn)

Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Op het landgoed Getsemane overviel Hem angst en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt zal geschieden.' (Jezus als rode -lijdende- roos, twee witte rozen voor de slapende leerlingen. (gebogen bloesemtakken als erbarming van de Vader).

Liturgische kleur overgang van paars naar wit.

Terug naar [bloemschikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)