



Mijn schapen

99
99+één,
schapen in wildernis.
Een geliefd schaap afgedwaald?
Verloren?
Waarheen?
Zoek geraakt.
Zoeken, maar waar.
Hooft het Mijn stem?
Afgedwaald.
Verloren
en gevonden.
Op mijn schouders
terug naar mijn kudde.
Vreugde!

RuEng

*(carrousel van drie elfjes.
Een elfje is een gedicht van elf woorden,
elke regel één meer, de laatste weer één)*

Bekering brengt vreugde....

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 15, 1-10

... 'Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er een van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt? En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders,.....

... Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden....

Liturgische schikking

Bloemstuk groot:	99 schapen
Bloemstuk klein apart:	Het verloren schaap
Paarse curcuma:	De Herder
Brandende kaars:	Liefde en Licht van Christus
Groen kleed:	Liturgische kleur van hoop

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)