



Gastvrije ontvangst

Vreugde in huis,
een gastvrije ontvangst
door gastvrouw en gastheer
voor een luisterend oor
en dienende handen
en spijs en drank.

Vreugde in huis;
sociaal en lerend ontvangen.
genieten van aardse gaven;
rust vinden in geloof,
in hoop en in liefde,
in het jachtige leven.

Vreugde in huis
om het Woord van de Gast
te ontvangen.

Als Zijn gave aan ons
voor rust en Liefde
in Zijn Woord.

Wie is nu gast en
wie is gastheer?

Vreugde in huis
vreugde om het Woord van de Gast,
vreugde om de Heer
als Gastheer te ontvangen.

Rueng

De Heer ontvangen

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,38-42

... In die tijd kwam Jezus in een dorp waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden...

Marta zei: "Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?..."

..."Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen,..." "

Liturgische schikking

Witte curcuma:	Jezus
Rose-rode rozen:	Maria, gezeten aan de voeten van de Heer
Rode rozen:	Marta de gastvrouw
Schaal brood, fruit en karaf wijn:	Gaven voor de maaltijd
Groen kleed:	liturgische kleur van hoop
Brandende kaars:	Liefde en Licht van Christus

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)