



Barmhartigheid

Vanochtend weer
heb ik Uw woord gehoord.
Het kwam opnieuw
verrassend in mijn oren.

't Was zo bekend,
zo meesterlijk verteld....
het ging meer door mij heen
dan ooit tevoren.

Wij zijn zo vaak
de priester of profeet
en soms de leviet.

Ziende blind
gaan we
een naaste voorbij,
denkend dat een ander
barmhartigheid zal tonen
met de olie van Uw Geest,
en de liefde van Uw hart.

*Rueng
(bewerkt naar een gedicht
van Frits van der Made)*

Het Woord volbrengen

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,25-37

...Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden;
hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; ...

Liturgische schikking

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Witte lelie: | Barmhartige Samaritaan |
| Rode rozen: | Mishandelde man |
| Witte bladeren van engelenvleugels: | Verbandmiddelen |
| Karaf olie en wijn: | Olie en wijn om wonden te verzorgen |
| Groen kleed: | liturgische kleur van hoop |
| Brandende kaars: | Liefde en Licht van Christus |

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)