



שלום לבית הזה (Vrede aan dit huis)

Tweeënzeventig..
Gezonden met zijn tweeën,
gezonden door Jezus
naar plaatsen nog te gaan
door Hem,
als boodschappers,
als mensen van vrede
het woord van sjalom:
שלום לבית הזה
van vrede aan dit huis

Ga als pelgrims
zonder beurs,
zonder reiszak,
zonder schoeisel
maar met de wind in de rug,
de ochtenddauw verkwikkend,
de zon om je te verwarmen.

שלום לבית הזה - Vrede aan dit huis.
Vredelievend opgenomen
door gastheer en gastvrouw,
eet en drink als loon na je arbeid.
Het woord Gods verkondigen,
de zieken genezen:
ממלכת האלוהים קרובה, -
Het Rijk Gods is nabij

Rueng

Vrede aan dit huis

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,1-10

In die tijd wees Jezus tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit...
... Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel....
... Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!

Liturgische schikking

Diverse soorten bloemen:	De 72 leerlingen
2 bloemen per soort:	Per twee gezonden
Witte lelie:	Jezus, de Heer
Sandalen en reistas	Geen beurs, geen schoeisel, geen reiszak
Groen kleding:	liturgische kleur van hoop
Brandende kaars:	Liefde en Licht van Christus

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)