



Wij zijn Één

Alleluia, mijn Vader,
Gij schonk ons uw Zoon,
Gekomen in dit aardse dal,
prijsgegeven aan de mens,
wetend dat Hij lijden
en dat Hij sterven zou.

Jezus en de Vader,
zij zijn één.

Alleluia, mijn Vader,
'k ben geboren uit zijn dood.

Alleluia, mijn Vader,
in zijn leven leef ik voort.

*Bewerkt naar gedicht ZNL 296
uit Mariakefas*

Leven in Christus

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10,27-30

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven....
...Ik en de Vader, Wij zijn één."

Liturgische schikking

| | |
|---------------------------------|---|
| Grijze plaat: | De weggerolde grafsteen met opgerolde zweetdoek |
| Rode bloem IN amaryllis: | Ik en de Vader, Wij zijn Één. |
| Gipskruid en witte gerbera's: | De schapen van Jezus |
| Sempervivum: | Symbool voor eeuwig leven |
| Stenen: | Joods gebruik, steen leggen bij bezoek aan een graf |
| Wit kleed: | liturgische kleur |
| Brandende kaars:: | Licht en Liefde van Christus |

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)