



Thomas

Kijken en niet zien,
versluierd door onwil,
niet willen geloven,
tastend herkennen:
leven
in lijden en dood.

*Uit: Bloemen geven zin,
Tini Brugge*

Ik geloof! En jij?

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31

... Vervolgens zei Hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig."

Liturgische schikking

Grijze plaat:	de weggerolde grafsteen
2 bladeren vingerplant:	handen van Jezus.
Palmtak:	Symbool van overwinning
5 rode rozen:	de 5 wonden van Jezus
11 witte rozen:	de elf leerlingen
Stenen:	Joods gebruik, steen leggen bij bezoek aan een graf
Wit kleed:	liturgische kleur
Brandende kaars::	Licht en Liefde van Christus

Terug naar [liturgische schikkingen](#)

Terug naar [LIJST](#)